

## **Welkom**

Goede morgen, Fijn dat jullie er zijn.

*De basis voor deze dienst is een combinatie van een preek van [Paulien Vervoorn](#) voor Groonnieuwsradio en ds Kees Smit, Predikant NGK*

Rehoboth, Ermelo

Het thema is: **De kracht van de kerk.**

Waarom zouden we naar de kerk blijven gaan? We gaan met elkaar na wat Hebreëën 10 daarover te zeggen heeft.

Het eerste lied wat we zingen is een lied over het verlangen naar de Heer.

**Zingen** Gereformeerd kerkboek Ps.42: 1.7

### **Votum en zegen**

“Onze hulp (en onze verwachting) is in de Naam van de Here, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En nooit laat varen het werk van zijn handen.”

*Genade zij u en vrede van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven geesten die voor Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de Overste der koningen der aarde*

Wanneer we verlangen naar het dienen van de Heer, zeggen we in ons hart:

1. Ik hou van U het allermeest en geef U de eerste plaats.
2. Niets en niemand anders is belangrijker dan U.
3. Ik zal niet vloeken of Uw naam spottend gebruiken.
4. Eén dag in de week is anders dan de andere dagen, dan zal ik speciaal denken aan wat U voor mij hebt gedaan.
5. Ik zal mijn ouders gehoorzamen en respect voor hen hebben.
6. Ik zal andere mensen geen pijn doen en niemand doden.
7. Ik blijf altijd trouw aan degene met wie ik zal trouwen.
8. Ik zal niet stelen.

9. Ik zal niet liegen.

10. Ik zal tevreden zijn met wat ik heb en niet jaloers zijn op wat anderen hebben.

**Zingen** Opwekking 520 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart

### **Gebed**

Lieve Heer, we spreken onze dankbaarheid uit dat U ons voortdurend vergezelt en voor ons zorgt. We smeken U dat we dat ook in dit huis, uw kerk, mogen ervaren. We bidden dat hier een ruimte van gemak en rust zal zijn door uw aanwezigheid en dat we ernaar zullen verlangen om dichter bij u te komen, in Christus Jezus' naam, Amen.



Wie heeft nagedacht over de vragen in de nieuwsbrief. Ik wil nu graag 4 daarvan kort bespreken. Vorm even groepjes van 3 of 4 om er kort over te spreken,

- Waarom ga jij naar de kerk?
- Wat betekent een kerkdienst voor jou?
- Heb je meestal wel of geen zin om naar de kerk te gaan? Hoe komt dat?
- Zou je iemand die niet kerkelijk is opgevoed uitnodigen naar onze kerk? Waarom wel of niet?

### **Lezen**

Psalm 133 Een loflied op de verbondenheid van de gemeente van God.  
Hebreeën 10,19-30 Geloven vraagt volhouden.



### **Wel of geen zin om naar de kerk te gaan?**

In Hebreeën 10 lezen we de waarschuwing dat we niet weg moeten blijven uit onze samenkomsten. Vanmorgen kijken we naar de oorzaken en de risico's van het wegblijven uit de samenkomsten. En wat juist de kracht is van de kerk.



Ik lees Hebreeën 10: 24 en 25.

*Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dage van zijn komst ziet naderen.*

Als het gaat over geloven, dan zou je je kunnen afvragen: is geloven in ons land vandaag nu in of niet? Kerkelijke gemeenschappen lopen steeds meer leeg. Maar dat is niet meteen hetzelfde als dat geloven ook afneemt. Veel mensen maken een soort geloofszoektocht door. Misschien ken je mensen die daarmee bezig zijn. Of misschien zit jij zelf in zo'n zoektocht.

Het mooie van de Bijbel is dat God vertelt dat Hij op zoek is naar ons. Hij wil ons dolgraag bij zich ontvangen. Om dan voor altijd met ons samen te leven. Zoveel houdt Hij van ons.

Dat is natuurlijk ontzettend mooi om te weten, maar hoe kunnen wij ooit bij God komen? Wil je bij God komen dan moet je wel weten waar de deur is naar God toe.

Over die deur naar God toe zegt de Hebreeënbrief iets.

In de tijd van het oude testament was het zo dat deur naar God feitelijk op slot zat voor de gelovigen. Er wás wel een deur naar God. Dat was het gordijn dat de allerheiligste kamer van de tempel afsloot. Maar daar mocht niemand door naar binnen. Alleen de hogepriester mocht daar één keer per jaar door naar binnen, met offerbloed.

De schrijver van de Hebreeënbrief laat zien dat juist dát vandaag de dag veranderd is. God geeft een nieuwe deur naar Hem toe. En dat nota bene terwijl wij bij Hem vandaan gelopen waren. Wij hadden de deur dichtgegooid. Maar God stuurt zijn Zoon Jezus. Jezus wordt de nieuwe deur voor ons naar God. Door Jezus mogen we weer vrij bij God binnenlopen. Dat is echt een wonder.

Voor ons is dat helemaal gratis. Voor God niet. God gaf zijn Zoon. Jezus heeft voor ons betaald. Hij verdiende voor ons de toegangskarten naar God. Dat deed Hij door met zijn leven te betalen. God wil echt graag dat wij bij Hem komen.

Dan hoeven wij niet meer te blijven hangen in zelfverwijt. Je mag juist onverdiend bij God komen. Jezus maakt ons geschikt om wél bij God te komen.



### **Oorzaken van wegblijven uit de samenkomsten**

Wat zat erachter dat sommigen wegbleven? Dat staat er niet bij in de Hebreeën-brief.

Nu weten we eigenlijk ook niet altijd waarom mensen niet gaan.

Tegelijkertijd lezen we wel hints. In het tweede deel van hoofdstuk 10 lezen we over publiekelijke smaad, over beproevingen die ze te verduren hadden en dat ze van hun bezittingen waren beroofd. Ze ervoeren aan den lijve dat het volgen van Jezus consequenties had.

Een van de mogelijke verklaringen waarom mensen de samenkomst verzuimden was dat ze het zat waren elke keer uit te leggen dat ze Jezus als Messias hadden aanvaard. Er kwam te veel over hen heen. Als ze terugkeerden naar het jodendom, was dat veel makkelijker.

Misschien herken je het in mindere mate: dat je soms even geen zin om uit te leggen wat je op zondag doet. Als je niet gaat, heb je dat gedoe niet.

Wij denken bij de Bijbeltekst al snel aan kerkdiensten zoals wij die gewend zijn, maar er zijn uitleggers die ervan uitgaan dat je eerder moet denken aan een soort huiskringen. Voor je het weet, ga je die vergelijken. In de ene wijk wordt lief en leed gedeeld, eten als iemand een burn-out heeft. Maar bij jou in de kring heb je van alles geprobeerd, maar de groep hangt als los zand aan elkaar. Je bent er klaar mee. Je gaat niet meer.

Wie weet was er in die tijd iets vergelijkbaars aan de hand: rivaliteit tussen de groepen waarin mensen samenkwamen.

Wat doe jij als je naar een kerk of kring gaat en mensen mist? Stuur je naar aanleiding van deze overdenking een kaartje? Met daarop: 'Heb. 10: 25. Hartelijke groet en dan je naam?' Ik zou het niet doen.

Ik heb wel eens een gemeentelid gevraagd. 'Ik heb je al een poosje niet in de kerk gezien, we missen je' Eigenlijk zou je nieuwsgierig moeten zijn naar het verhaal erachter. Wat maakt dat iemand minder vaak in de kerk komt.

Zelf had ik in Best ooit ook eens een moeilijke tijd. Moeilijk om naar de kerk te gaan vanwege moeite met verschillende broers/zussen. Van Sietske moest ik ten minste 's morgens naar de kerk. We gingen altijd twee keer en zij bleef dat doen natuurlijk. Weinig mensen spraken me er op aan, vroegen naar het waarom. Later op een wijkavond hoorde ik dat het wel was opgevallen, toen ik er over begon. Maar wie sprak met me? Eén zuster van de gemeente, niet uit de eigen wijk, deed dat wel, Begripvol en zij moedigde me aan om toch vooral de weg terug te zoeken.

Jij kent ook vast de verhalen van negatieve ervaringen met de kerk. Vanwege het leiderschap van de dominee, of een ouderling. Degene is teleurgesteld. In jou. In mij.

Vanwege het oordeel dat ze voelden. Soms onterecht, misschien vaak ook terecht.

Laten we dan vooral begrip tonen.

De Hebreëenschrijver neemt het echter heel serieus op.

Er zitten namelijk nogal grote risico's aan.

**Zingen** Liedboek van de kerken Gez.321: 1.2.3.4 (O Vader die uw woning sticht)



## Risico's van wegblijven

Stel je voor dat God zegt: “Kom bij Mij.” Dat Jezus jou uitnodigt om via Hem ook bij God binnen te lopen. Maar dat jij zegt: “Nee, dank U, ik heb geen vertrouwen in U, ik heb geen belangstelling.” Dan gebeurt dit: Dan roept Jezus jou wel om met Hem mee te gaan naar God.

Maar jij wilt niet. God zet de deur wel open, maar jij weigert daardoor naar binnen te gaan. Je gelooft Hem niet.

Je raad wel wat het gevolg daarvan is: Daar binnen, bij God en Jezus, zijn alle mensen die wel gehoor hebben gegeven aan Jezus' uitnodiging, maar jij hebt daarvoor bedankt en jij staat er buiten.

Maar nu nog iets anders. Stel je voor dat God jou roept en dat jij zegt: “Wat mooi dat ik bij God mag horen. Ik kom.” Maar je komt maar even. Of een paar keer. En daarna blijf je weg. De deur naar God staat open. Je bent wel wezen kijken. Maar je hebt je niet aan God gehecht. Je hield afstand in je hart. En je komt steeds minder vaak. Je geloof, of wat het ook maar was, dat is helemaal verwaterd.

Dat was de manier waarop veel Hebreërs leefden. Ze hadden gezegd dat ze vertrouwden op God. Ze kwamen naar God toe. Maar na die eerste keer begonnen ze af te haken.

Als je daarmee doorgaat, dan is het gevolg niet anders: dan zul je uiteindelijk ook buiten blijven staan.

Hier gaat het over een patroon. Van afglijden van het geloof.

De Hebreërschrijver schrijft aan een groep die vertrouwd was met het Oude Testament. Hij noemt Mozes die onderweg was naar het Beloofde Land, maar er niet in kwam. Het is alsof de schrijver zegt: pas maar op. Mis niet – net zoals Mozes – de boot. Er zit een risico aan als je de community van medegelovigen niet opzoekt. Het risico dat je geloof verwatert. Dat je afglijdt. Afdrijft. In de hele brief hoor je daarom: houd vol, houd het geloof vast!



## Kracht van samen

Tja, wat zoek ik eigenlijk in een kerk? Een goede preek? Goede muziek? Verrassende momenten? Voordat je het weet, wordt het een dienst waaraan je een aantal sterren geeft.

Volgens mij zit de kracht ergens anders in ...

De Hebreeënschrijver schrijft dertien keer 'laten we'.  
In hoofdstuk 10 ook drie keer.



Ik begin te lezen vanaf vers 19:

*Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, omdat Hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaad heeft, door het voorhangsel heen. We hebben nu een hogepriester die dienstdoet in het huis van God.*

**Laten we** God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen.

Ik vat het even samen: laten we blijven geloven.



(Vers 23) **Laten we** zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, wat Hij die de belofte heeft gedaan, is trouw.

Kort gezegd: laten we blijven hopen.

En dan voel je de derde al aankomen ... Laten we blijven liefhebben.



(Vers 24) **Laten we** opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. En dan komt die tekst over de samenkomsten ...



Het is mooi te horen van nieuwe gemeenteleden hoe ze een warm welkom ervaren in deze gemeente. Ook predikanten vertellen me vaak dat ze het fijn vinden in Haulerwijk te komen. Afgelopen zondag nog zei een predikant, die helaas geen datum kon vinden voor het rooster van 2025, letterlijk 'Haulerwijk is een fijne gemeente. Waar het in het kerkzijn om gaat is vooral de onderlinge liefde.

Dat hoeft niet moeilijk te zijn, een knikje, een zwaai. Een boodschapje doen voor iemand Een lamp ophangen. Nu denk je misschien, zou ik dat ook niet meemaken bij de tennisvereniging.

Maar voor mij is dit een ander level.

Als mijn geloof wat minder vast is, als mijn hoop verflauwt, als ik wat minder liefde te geven heb, wijst iemand van jullie mij hopelijk op God die trouw is. Of word ik in een samenkomst boven mijn vragen uitgetild. Zingen we ons er samen bovenuit.

Waar ontmoet jij medegelovigen om elkaar te bemoedigen?

De schrijver van Hebreëën heeft het ook over de onderlinge verbondenheid.

Drie keer gebruikt hij woord elkaar: let op elkaar, scherp elkaar op, spoor elkaar aan.

Het is ontzettend mooi dat dit er ook bij hoort. Wat God wil is heel gaaf. God wil dit: Geloven is niet iets tussen jou en God alleen. Om trouw naar God te blijven gaan en om de belijdenis van wat je hoopt vast te houden hebben de gelovigen elkaar nodig! Als je los gaat staan van de anderen dan houd je het niet vol! Alleen samen houd je het wel vol.

\*Op elkaar letten. Dat is hier niet negatief bedoeld, maar positief: Verlies elkaar niet uit het oog, maar houd elkaar in het oog. Het doel daarvan is ook positief: doe dat om elkaar ertoe aan te sporen om lief te hebben en goed te doen.

\*God wil dat wij elkaar liefhebben en goed doen. En dat we zo ook



omgaan met de mensen om ons heen.



Jezus zegt: “Hieraan zullen de mensen zien dat jullie mijn leerlingen zijn als jullie elkaar liefhebben.” Daadwerkelijk liefhebben. (Joh. 13)

\*De schrijver zegt: “Spoor elkaar daartoe aan.” Letterlijk zegt hij: “Scherp elkaar op.”



Denk aan Spreuken 27,17: “Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.” Als je elkaar als broers en zussen in de Heer opscherpt tot liefde en goede werken, daar word je niet bot van, maar nog meer vol liefde.



Liefde is hier geen verliefdheid. Verliefdheid is een gevoel dat sterk kan wisselen. Liefde is een keuze. Liefde komt uit in daden, in goede werken. Liefde vraagt dat je het elke keer bewijst door het te doen.

Jezus zegt tegen zijn leerlingen: “Heb elkaar lief, zoals Ik jullie heb liefgehad.” Om dat te kunnen bewijzen hebben gelovigen elkaar nodig. Om te beginnen heel concreet in de gemeente waar God hen een plek heeft gegeven.

We hebben elkáár nodig. \*Als je alleen gaat staan, aan wie zul je dan die liefde bewijzen? Die krijg je juist om die aan elkáár te bewijzen. En samen naar buiten toe. Als je alleen blijft staan dan kun je die liefde niet kwijt! \*Daar komt dit bij: In het geven van die liefde en het ontvangen van die liefde bemoedigen wij elkaar! Dat is een enorme aansporing om vol te houden. In de warme golfstroom van daadwerkelijke liefde nemen we elkaar mee.

Geloven gaat niet vanzelf. Geloven houd je niet in je eentje vol. Om te geloven geeft God broeders en zusters in een concrete gemeente aan elkaar. Alleen als wij samen op weg gaan achter Jezus aan zullen we

volhouden, en als we volhouden dan zullen we straks samen zijn bij het feest van de Heer.

Amen

**Zingen** Opwekking 249, Heer, wat een voorrecht

### **Dankgebed en voorbede**

Dank U voor de kracht van de kerk. Help ons om samen met anderen te blijven geloven, hopen en liefhebben. En geef ons wijsheid op de juiste momenten te prikkelen, te waarschuwen, te getuigen, en soms wijselijk onze mond te houden. Lieve God, we danken U voor deze prachtige gemeente, en bidden dat we in dit hele huis Uw aanwezigheid kunnen voelen. We bidden u voor elk van mijn broers en zussen, dat U hen wilt zegenen en veilig wilt houden terwijl ze hun dag doorbrengen, waar ze ook zijn en hun ogen op U wilt richten. We bidden dat U ons wilt beschermen tegen alle kwaad en gevaar, zowel lichamelijk als geestelijk. Moge hier geen kwaad binnenkomen, maar alleen Uw goedheid en genade gevonden worden. We vragen U ons te zegenen met Uw aanwezigheid, zodat we U kunnen dienen en elkaar kunnen liefhebben in de troost van Uw liefde. In Jezus' naam, Amen

**Geloof:** Liedboek van de kerken Gez.258: 1.2.3.4

**Collecte**

**Zingen:** Ps.133: 1.2 op de berijming van David Heek en René Barkema  
\*)

**Zegen**

Dat de Heer Zijn genade aan u betoont,  
dat het licht van Zijn aangezicht uw gids zal zijn,  
dat Hij u bewaren en ondersteunen zal,  
dat Zijn Geest altijd aan uw zijde zal zijn,  
dat Zijn engelen over u waken, wanneer u slaapt,  
en als u ontwaakt, dat Hij u zal vervullen met zijn genade  
dat u Hem zult liefhebben en dienen al uw dagen.  
Dan zult u in de hemel Zijn aangezicht zien.  
(Clara van Assisi)

Liturgie zondagmorgen 28 juli 2024 – Kruiskerk Haulerwijk

Welkom

Zingen: Gereformeerd kerkboek Ps.42: 1.7 Een lied van verlangen naar de Heer.

**Votum en groet**

**De wet**

Zingen: Opwekking 520 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart

**Gebed**

**Lezen:**

Psalm 133 Een loflied op de verbondenheid van de gemeente van God.

Hebreeën 10,19-30 Geloven vraagt volhouden.

Preek (deel a) **De kracht van de kerk**

Zingen: Liedboek van de kerken Gez.321: 1.2.3.4 (O Vader die uw woning sticht)

Preek (deel b) **De kracht van de kerk**

Zingen: Opwekking 249, Heer, wat een voorrecht

**Dankgebed en voorbede**

**Geloof belijden:** Liedboek van de kerken Gez.258: 1.2.3.4 (evt. op de melodie van Gez.109: Halleluja lof zij het Lam)

**Collecte**

Zingen: Ps.133: 1.2 op de berijming van David Heek en René Barkema \*)

**Zegen**

\*) Psalm 133

1 Kom, kijk eens naar dit heerlijke gegeven,  
naar Gods gezin dat eensgezind wil leven,  
als eenheid die veel goeds belooft!  
't Is als de olie op Aärons hoofd,  
die neerdruipt op zijn baard en bovenkleed,  
waarin hij dienst als priester deed.

2 Ook is het als de dauw hoog op de Hermon,  
die neerdaalt op de hellingen van Sion.  
Daar valt de zachte regen neer:  
het is de zachte zegen van de HEER.  
Daar zorgt hij zelf voor rust en veiligheid:  
het goede leven voor altijd.

([www.levensliederen.net](http://www.levensliederen.net))

*Voor in de nieuwsbrief*

## **De kracht van de kerk**

Waarom zouden we naar de kerk blijven gaan? En in welke frequentie?

Zondag (28 juli a.s.) gaat het in de dienst over de kracht van de kerk. Het zou heel fijn zijn als je al wilt nadenken over de volgende vragen.

Misschien kun/wil jij zondag een antwoord geven op een van de vragen. (mag, moet niet).

Overigens gaan we niet alle vragen bij langs, maar denk er eens over na, als je wilt.

- Waarom ga jij naar de kerk?
- Wat betekent een kerkdienst voor jou?
- Heb je meestal wel of geen zin om naar de kerk te gaan? Hoe komt dat?
- Wat spreekt jou aan in een kerkdienst?
- Waarover maak jij je weleens zorgen? Gaat het daar weleens over in de kerkdienst?
- Zie jij jezelf in de kerk vooral als consument? Als toeschouwer? Of deelnemer? Leg uit.
- Zou je iemand die niet kerkelijk is opgevoed uitnodigen naar onze kerk? Waarom wel of niet?
- Hoe kun jij een bijdrage leveren in de kerk? En/of bij jouw (jongeren)groep?

We gaan met elkaar nadenken wat Hebréeën 10 vanaf vers 19 daarover te zeggen heeft. Mocht je in de gelegenheid zijn, dan kun je deze misschien al vast doorlezen.

Graag tot zondag. God zij met jou.

*Willem Schaaij*